



**Werken met
de mogelijkheden
die God
je geeft.**

Mat.25:14-30



**Iedereen krijgt mogelijkheden
van God, maar niet iedereen
dezelfde.**



Iedereen krijgt mogelijkheden van God, maar niet iedereen dezelfde.

- ▶ In deze gelijkenis worden we niet bepaald bij wat we hebben, maar bij wat we ermee doen!



Iedereen moet verantwoording afleggen van wat hij met z'n mogelijkheden doet.



Iedereen moet verantwoording afleggen van wat hij met z'n mogelijkheden doet.

- ▶ Wat wij aan gaven en bekwaamheden bezitten, behoort ons niet toe, wij zijn er slechts de rentmeesters van.



Iedereen die zijn mogelijkheden die hij ontvangen heeft, niet gebruikt, mist zijn doel.



Iedereen die zijn mogelijkheden die hij ontvangen heeft, niet gebruikt, mist zijn doel.

De Bijbel zegt: Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde (Jac.4:17)



1°. Bid dat de Heilige Geest laat zien welke gave(n) Hij je geschonken heeft en wees bereid die gave in te zetten.

- Geestelijke gaven worden altijd gegeven om te dienen (1Petr.4:10). Als we daartoe niet bereid zijn, waarom zou God onze gaven dan laten zien?



2°. Probeer verschillende taken, om te zien of je er een gave voor hebt.

- ▀ Kijk om te beginnen eenvoudig om je heen om te zien welke noden je in de gemeente kunt ontdekken. Wees bereid taken in de gemeente uit te voeren, waar je voor gevraagd wordt. Bidt dat God je duidelijk maakt of je hiervoor een gave hebt.



3°. Evalueer hoe je die taak voor jezelf ervaart.

- ▀ God, die ons de geestesgaven geeft, kent ons volkomen van binnen en van buiten en Hij weet dat we een taak die we graag doen, beter uitvoeren dan één die we met tegenzin doen. God heeft het zo bedoeld, dat we vreugde beleven aan het in praktijk brengen van onze geestelijke gaven.



4°. Zie of je door de broeders en zusters van de gemeente bevestigd wordt.

- ▀ Gaven moeten bevestigd worden door het Lichaam van Christus. Ze moeten herkend kunnen worden, voordat ze erkend kunnen worden.



5°. Zie of God je bevestigt doordat Hij het werk dat je met je gave doet, zegent met resultaat.

- ▀ Omdat de geestesgaven taakgericht zijn, mag je verwachten dat er iets mee bereikt wordt.
- ▀ Als je een gave probeert uit te oefenen en daarbij voortdurend merkt dat wat je verwacht, niet gebeurt, dan heb je waarschijnlijk deze gave niet!



Tenslotte: Voor ieder levensterrein geldt, dat een mens een hoge prijs betaalt, wanneer hij de dingen op z'n beloop laat. Dit geldt ook op geestelijk terrein.

Als u uw gemeente en de zaak van Christus schade wilt berokkenen, moet u zich vooral in beslag laten nemen door de dingen van de wereld, zodat er voor de zaak van God geen tijd meer overblijft.



Misschien zullen we nooit de geringste blijk van waardering van mensen krijgen voor de bijdrage die wij voor de zaak van Christus geleverd hebben. Maar van één ding kunnen we zeker zijn:

Als wij het ene talent dat ons is toevertrouwd nemen en het op de plaats waar God ons gesteld heeft, op onze eigen wijze naar beste vermogen in dienst van de Heer inzetten, dan zullen wij eens de Here Jezus horen: *“Goed gedaan, goede en trouwe slaaf ga in, in de vreugde van uw heer”*.