



Prediker 4:17-5:1

17 Let op uw voeten
als u naar het huis van God gaat.
Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren
dan om **als dwazen een offer** te geven,
want die weten niet dat zij kwaad doen.
1 Wees niet te snel met uw mond,
en laat uw hart zich niet haasten
een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel
en u bent op de aarde.
Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.
...
Daarom: vrees God!

Prediker 9:13-18

...

16 Toen zei ik:

Wijsheid is beter dan kracht,
maar de wijsheid van de arme wordt veracht
en zijn woorden worden door niemand gehoord.

17 Woorden van wijzen, in rust aangehoord,
zijn beter dan het **geroep** van hem die over de dwazen heerst.

18 Wijsheid is beter dan wapentuig, maar **één zondaar bederft
veel goeds**.

Jakobus 1:19

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn
om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.

Jakobus 3:1-10

...

Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze **besmet
het hele lichaam**, en zet onze levensloop vanaf het begin in
vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.

...

8 Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te
bedwingen **kwaad, vol dodelijk vergif**.

...

10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort.
Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.



GOED PRATEN
IS
GOED HOREN

STICHTEND
OF
BRANDSTICHTEND

Prediker 7:20-22

20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde,
die goedgevoelt en niet zondigt.

21 Zet ook uw hart niet
op alle woorden die men spreekt,
opdat u niet hoort dat uw knecht u vervloekt.

22 Want uw hart heeft ook vele keren erkend
dat ook u anderen hebt vervloekt.