



I am a Christian

When I say that "I am a Christian," I am not shouting that "I am clean living." I'm whispering "I was lost, but now I'm found and forgiven."

When I say "I am a Christian," I don't speak of this with pride. I'm confessing that I stumble and need Christ to be my guide.

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen* dan schreeuw ik niet "ik leef vlekkeloos". Ik fluister "Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden en vergeven."

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan doe ik dat niet vol trots. Ik geef toe dat ik strompel en dat ik Jezus nodig heb als gids.

'Begin een nieuw leven', zei Petrus, 'en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.'

Handelingen 2:9

When I say "I am a Christian," I'm not trying to be strong. I'm professing that I'm weak and need His strength to carry on.

When I say "I am a Christian," I'm not bragging of success. I'm admitting I have failed and need God to clean my mess.

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan probeer ik niet sterk te zijn. Ik vertel juist dat ik zwak ben en zijn kracht nodig heb om door te gaan.

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan schep ik niet op over mijn succes. Ik geef toe dat ik heb gefaald en God nodig heb om mijn rommel op te ruimen.

...De doop wast niet het vuil van uw lichaam het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Heromkunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus.

1 Petrus 3:21

When I say "I am a Christian," I'm not claiming to be perfect. My flaws are far too visible, but God believes I am worth it.

When I say "I am a Christian," I still feel the sting of pain. I have my share of heartaches, so I call upon His name.

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan beweer ik niet dat ik perfect ben. Mijn zwakheden zijn veel te zichtbaar. Maar God gelooft dat ik het waard ben.

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan voel ik soms nog pijn. Ik heb ook mijn hartenleed, zodat ik op Hem roep.

Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen. Het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal je een warm kloppend hart voor teruggeven.

Ezechiël 36:26

When I say "I am a Christian," I'm not holier than thou. I'm just a simple sinner who received God's good grace, somehow!

Wanneer ik zeg *Ik ben een christen*, dan ben ik niet heiliger dan jou. Ik ben een eenvoudige zondaar die Gods genade ontving, op één of ander manier.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16